

Μια εικόνα, χίλιες λέξεις!!!



BENEZOUELA – Δέλτα ποταμού Ορινόκο

Θηλάζουσα μητέρα της φυλής των Ινδιάνων “Γουαράο”.
Σ’ αυτή την περιοχή γιορτάζουν την πρώτη έμμηνη ρύση των κοριτσιών,
γιατί τότε αρχίζει η περίοδος της γονιμότητάς τους.

Μια εικόνα, χίλιες λέξεις!!

Πολλές φορές έχουμε μιλήσει για το μητρικό θηλασμό και πάρα πολλές φορές ακόμη θα μιλήσουμε, γιατί αυτή είναι η αγωνία μας: η Μητέρα και το Παιδί. Οι μητέρες όμως, δυστυχώς, εξακολουθούν σε μεγάλο ποσοστό να μιλούν για μητρικό θηλασμό διάρκειας σαράντα ημερών, δύο μηνών ή το πολύ τεσσάρων μηνών. Ακόμη δεν έχουν συνειδητοποιήσει το μέγιστο της προσφοράς στο νεογέννητο και στον εαυτό τους. Ίσως να ακούγεται αυστηρό, όμως είναι μια πραγματικότητα.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής μου στη Βενεζουέλα βρέθηκα στο Δέλτα του ποταμού Ορινόκο και συγκεκριμένα στη ζούγκλα με τους οικισμούς της φυλής των Ινδιάνων “Γουαράο”. Οι κάτοικοι της περιοχής φτάνουν τις 18.000-20.000 περίπου. Εδώ ακριβώς, όπου οι άνθρωποι δεν αποδέχονται την προσφορά και περίθαλψη της σύγχρονης Ιατρικής, που τους παρέχεται κατά καιρούς από ιατρικές αποστολές, αλλά μόνο τη βοήθεια των δικών τους μάγων και των διαφόρων βοτάνων της ζούγκλας, είδα αυτή την υπέροχη εικόνα της μητέρας που θηλάζει. Το ένστικτο και μόνο οδηγεί αυτές τις γυναίκες σ’ αυτό το μεγαλείο της μητρικής προσφοράς. Συγκινήθηκα πολύ και ζήτησα από τη μητέρα να τη φωτογραφίσω. Παραθέτω, λοιπόν, αυτή τη μεγαλειώδη εικόνα για συμπεράσματα από τις μέλλουσες και φυσικά τις νέες μητέρες.

Ευχαριστώ το περιοδικό μας “ΕΛΕΥΘΩ” για τη φιλοξενία και εύχομαι οι μητέρες να προσφέρουν πολλά περισσότερα για ισορροπημένα, γερά παιδιά και κατ’ επέκταση υγιείς κοινωνίες.

Φωτεινή Ρομπαζάνη-Οικονόμου, Μαία